

PEPSONLYK ~ VEPFLAG.

Nadat het eerste hek door de M.E. op gewelddadige wijze schoongeveegd was, kwam de linie van M.E.-agenten in opdracht van de kommando-wagen in de richting van de hoofdpoot. In de situatie, zoals aangegeven in situatieschets 1 stopte de linie, waarna vanuit de kommandowagen ons tweemaal gesommeerd werd om weg te gaan. De letterlijke tekst van de sommatie luidde: "Wilt u zich van de hekken verwijderen, of geweld zal worden gebruikt".



Nadat er van onze zijde benadrukt werd dat het totaal niet nodig was om geweld te gebruiken, kreeg de linie het bevel om, nadat een leegstaande tent eerst gecheckt was, het eerste hoofdhek te ontruimen.

Bij het tweede hoofdhek werden we ook slechts tweemaal gesommeerd. Aan dit hek zat ik vast, middels een ketting om mijn middel.

Hoewel ik niet van plan was om door het politiegeweld gedwongen op te stappen, dan had het na de tweede sommatie nog niet gekund, omdat ik in ieder geval niet de tijd kreeg om mezelf los te maken en weg te gaan. Er zou dan eerst een sleutel van mijn slot gehaald moeten worden, en dat zou wel tijd gekost hebben. Dus als ik weggewild had, dan kreeg ik daarvoor van de ME niet de gelegenheid.

Op bevel van de kommandowagen begonnen agenten als gekken aan mij en mijn rechterbuurman te trekken.

Een bijzijnde persoon in burger zei nog tegen de agenten: "Twee per hek arresteren en de rest weghalen".

Ons enig "verzet" bestond uit: - dat wij na de sommaties niet weggingen

- dat wij konstant riepen: "GEEN GEWELD, GEEN GEWELD" en "HOP, HOP, HOP, BORSSELE STOP"

In eerste instantie greep een agent mij bij het been, om mij weg te slepen, maar toen iemand anders zei, dat ik vastzat aan het hek, liet hij mij los en begon samen met een andere agent aan mij mijn rechterbuurman te sjoeren. Aangezien ik samen met mijn buurman als BAN-lid actie voerde voor sluiting van de kerncentrale, waren we niet van plan om ons zomaar weg te laten halen en hielden ons daarom stevig aan elkaar vast.

Hoewel het natuurlijk wel wat meer tijd zou vergen, zou het het meest logische geweest zijn als de agenten ons gewoon losgepeuterd hadden.

(zie optreden van ME bij de actie van BAN in Almelo bij de UC).

Het tegendeel gebeurde: agent 2 begon op mijn linkerbovenarm te beuken met zijn wapenstok of prikte met zijn wapenstok in de richting van mijn kruis. Om mij daartegen te beschermen heeft mijn linkerbuurman, die ook aan de ketting zat, een flap van mijn jas voor mijn kruis geslagen en heb ik afwerende gebaren gemaakt (wanneer ze prikten probeerde ik de wapenstokken weg te houden, wat me slechts gedeeltelijk lukte, omdat ik vast zat). Dit prikken gebeurde door agent 1 en 2 (zie situatieschets 2).

Ondertussen waren agent 3 en 4 aan het sjoeren en het heuten op mijn rechterbuurman, die niet vastzat. Om hem enigszins te beschermen ging ik half over hem heen liggen in zoverre dat mij mogelijk gemaakt werd door mijn ketting. Nu zagen de agenten 1 en 2 hun kans schoon om dichterbij mij te komen en begonnen met hun wapenstok op mijn hoofd te slaan.

Minstens 3 klappen heb ik op mijn hoofd gevoeld, maar het kunnen er ook meer geweest zijn.





Toen ik met mijn linkerhand probeerde mijn hoofd te beschermen kon ik mijn buurman niet meer houden, zodat er voor de agenten ook geen reden meer scheen te zijn om nog verder te slaan. Als ik aan mijn hoofd voel of alles nog goed zit, blijkt er bloed aan mijn hand te zitten. Ik blijf wat verdoofd aan het hek zitten en vraag me af wat deze MEers bezielt om zo op ons in te hakken. Duidelijk is wel, dat de kommandat in de luidsprekerswagen direkt en indirekt de agenten aanzet tot geweld. Direkt, door het woordgebruik tijdens de sommatie. Indirekt, door niet te zeggen: "Jongens 'n beetje rustig aan" of zoiets, maar het schoonvegen zoals het ging goed te keuren en door dezelfde en nieuwe bevelen te geven (dit blijkt later duidelijk uit allerlei opnamen). Daarnaast leken de agenten zelf op een stelletje leeuwen die uitgehongerd op hun prooi losgelaten werden. Van beheersing om geen geweld te gebruiken was dan ook geen sprake. Nadat ik van het hek losgeknipt ben werden mij handboeien omge-

daan.

Ik vraag de eerste maal om een dokter om mijn bloedende hoofdwond te laten verzorgen. Als antwoord daarop werd ik echter ruw vastgepakt en werd door minstens vier mannen, die mij o.a. bij de haren vasthielden, in zo'n positie gedwongen dat een politie-fotograaf de gelegenheid kreeg om een foto van mij te maken. Dit gebeurde dus onder dwang op het terrein zelf voordat mij zelfs verteld was dat ik gearresteerd was.

Hierop volgde een fouillering, waarna ik afgevoerd werd met een busje naar het huis van bewaring.

In het busje vroeg ik de tweede keer om een dokter

