

"Reik naar de sterren
opdat je je koestert in de zon"

Aan allen die we bij deze willen overhalen mee te werken aan een 'karavaan tegen kernenergie' !

We hebben weer een plan. Een plan dat, als het ook maar eentiende wordt van wat wij ons erbij voorstellen, de aandacht van heel Nederland zal trekken. En dat is nu net de bedoeling. Wij, die dat plan hebben, zijn lid van de Stroomgroep Stop Kernenergie Nijmegen die al jarenlang strijd voert tegen kernenergie en die -voor een verdere plaatsbepaling- een van de belangrijkste initiatiefnemers was van de 'Dodewaard gaat dicht!'-actie.

Het plan

Het is weer een mooie dag, nog steeds bouwvak-vakantie en de camping is overvol. Maar dan houdt ook elke vergelijking met gisteren op. In het dorp hebben beeldende kunstenaars overal objecten neergezet die uitdrukking geven aan het verzet tegen kernenergie en daarmee samenhangende atoomstaat; een muurschilderbrigade heeft zojuist een mooi muurtje gevonden en de straattheater en -muziekgroepen hebben zich meester(es) gemaakt van de vele pleintjes; op de hoogste duintop moedigt de 'fanfare van de eeuwigdurende bijstand' de mensen aan de wanverhouding tussen vakantie en werk om te draaien, 'de volharding' onderzoekt wat het is om op een kerktoren te spelen en daar waar het fietspad het bos induikt, zet Kladderadatsj het beste beentje voor; clowns en akrobaten halen op het strand hun toeren uit en in de grote cirkustent is er een tentoonstelling over kernenergie en het verzet daartegen; worden videobanden en films gedraaid; maken de theatergroepen met hun vele anti-kernenergieproducties weer eens gezamenlijk (kultureel) front en is er plaats voor pop en punk.

Drie dagen zal het duren, dan trekt de karavaan verder: het cirkus van de vitaliteit, het cirkus tegen kernenergie.

Een verdere uitwerking

Het is begin '81 en de Brde Maatschappelijke Diskussie zoals voorgesteld door de overheid, is nog te dynamisch als de krisismaatschappij waarin ze moet plaatsvinden. Het Verbond van Nederlandse Ondernemers is er niet gerust op en wil 712.000.000 op tafel leggen voor een pro-kernenergie-kampagne. In het kamp van de tegenstanders stijgt een ach-en-wee-geklag op: het is niet eerlijk, zij zoveel en wij zo weinig. In



de Stroomgroep diskussiëren we naar aanleiding van de eerste Dodewaard-aktie hoe we onze eigen tegenopenbaarheid kunnen organiseren. Hoe ook de discussie over kernenergie en alles wat daarmee samenhangt -en dus ook 'die andere maatschappij'- te stimuleren, zonder mogelijkheid gekriminaliseerd te worden; zonder dat de verslaggever alleen maar geïnteresseerd is in het antwoord op de vraag of er geweld gebruikt gaat worden.

Hoe kun je de mensen bereiken die we niet via informatie-avonden bereiken omdat ze een hele dag in fabriek hebben gestaan en dan moe zijn; of de was nog moeten strijken als de kinderen eindelijk, eindelijk in bed liggen?

Uit die discussie werd het idee geboren een karavaan te organiseren van allerlei mensen en groepen die produkties maken, die gaan over onze gezamenlijke strijd voor 'die andere maatschappij', uitgaande van de anti-kernenergiestrijd. Juist om de mensen te bereiken die we hierboven bedoelen, zou de karavaan gedurende de bouwvakvakantie (3 à 4 weken) langs de belangrijkste nederlandse toeristencentra moeten trekken. In de vakantie, omdat die tijd direkt aansluit bij de vorm en sfeer waarin we informatie over kernenergie willen geven; in de bouwvak vakantie, omdat we denken dat dan in ieder geval de mogelijkheid het grootst is ook 'die anderen' mee te laten genieten en denken.

Het zou ook zo kunnen gaan:

Pa en ma willen een rustige middag, brengen kind naar de kindervoorstelling, gluren -omdat ze er toch zijn- even de grote tent in en besluiten -waarom niet? duur is het niet- 's avonds te komen kijken;

Of, na twee weke klaverjassen wel eens wat anders willen en best wel nieuwsgierig zijn naar die grote, hele grote tent;

Of al drie dagen slecht weer en steeds maar in die caravan ronghangen gaat toch aardig op de zenuwen werken;

En, ja ook, zullen we vandaag daar eens gaan kijken, normaal komen we daar nooit toe.

Wat levert het op?

Voor de AKB betekent het een belangrijke mogelijkheid de discussie over kernenergie weer op te pakken, nadat die wat verdwenen is na de Dodewaard-aktie '81. De karavaan moet echter geen ontkenning vormen van de grotere strijdbaarheid, geen distantiëring van direkte actie. Veel meer moet ze duidelijk maken, dat strijd voor een andere maatschappij ook te maken heeft met creativiteit, originaliteit, gein; dat de mensen die in Dodewaard blokkades bouwden ook liever zingen, maar dat die blokkades nodig zijn om te kunnen blijven zingen.

De vorm karavaan/cirkus zal zeker tot gevolg hebben dat de media voor een geweldige uitstraling van het gebeuren zullen zorgen. Daar zijn wij niet vies van.

Voor de mensen, groepen die de karavaan vormen (ja, ja, natuurlijk horen die ook bij de AKB) levert het ook wat op. Ook dat vergt weer enig voorstellingsvermogen, maar daar zijn jullie goed in. Wij denken dat alleen al het met zo'n karavaan

rondtrekken een geweldige ervaring betekent. Samen geef je inhoud aan iets nieuws, doe je nieuwe ervaringen op, waar je tijdens gemeenschappelijke maaltijden (stel je alleen dat al eens voor!) over praat. Hoe stimulerend zal alleen al de bundeling van die discussies kunnen werken voor ontzettend veel groepen en groepjes, die ook bezig zijn om met theater, muziek, enzovoorts uiting te geven aan hun verzet. Het gebeuren zelf is al goed voor een film. Het kultureel front -juist door die samenballing in een karavaan- weer een kultureel front.

Waar zijn we nu?

We willen nu kijken in hoeverre (semi)(professionele)groepen bereid zijn mee te helpen onderzoeken of zo'n karavaan mogelijk is. Dat houdt in, dat er antwoord moet komen op de vraag "Onder welke omstandigheden willen jullie (eventueel gedeeltelijk) mee helpen die karavaan mee vorm en inhoud te geven? Deze brief wordt daartoe opgestuurd aan alle groepen die vermeld staan op de lijst van het Kultureel Front, aan kollektieven van beeldende kunstenaars, muurschilderbrigades, progressieve muziekorganisaties, redakties van bladen die zich op dit gebied bewegen en ga zo maar door.

We willen in januari '82 een eerste bijeenkomst organiseren voor al diegenen die nog geloven dat het ongelooflijke mogelijk is, voor een verdere uiteenzetting en inventarisatie van ideeën en mogelijkheden. Daar zullen ook richtlijnen voor een verdere aanpak en begroting (!) moeten worden doorgesproken. Voor sekretariaatswerkzaamheden en koördinatie zullen in eerste instantie ondergetekenden verantwoordelijk zijn.

Financiën

We beseffen, dat ook solidariteit om kan komen van de honger en willen dan ook geen vals beroep doen op jullie solidariteit. Voor veel groepen zal het al dan niet mee doen voor een belangrijk deel afhangen van de financiële regeling. Subsidies zullen dan ook een belangrijke rol spelen. Maar wij gaan ervan uit, dat de bereidheid subsidies te verlenen samen hangt met de kwaliteit, omvang en overweldigende creativiteit van het karavaangebeuren. Wij zien wel mogelijkheden.

In eerste instantie gaat het om de bereidheid; dan kunnen we voor de rest gaan knokken. Maar, als je niet wilt vallen moet je niet opstaan...

We hopen in de eerste week van januari '82 zoveel reacties binnen te hebben, dat we al aan de slag kunnen. Dan ook zullen we een vergadering voorstellen, waarbij voor de datum suggesties van jullie welkom zijn.

hansj overvliet loes orsel
buurmansweg. anthoniusplaats
nijmegen nijmegen

johan van de woestijne
bronsgeeststraat
nijmegen

Collectie Stichting Laka
www.laka.org
Gedigitaliseerd 2016