

Dumping

Ademloos en vol huiver heb ik afgelopen vrijdagnacht 20 augustus gekeken naar de semi-militaire operatie „transport nucleair afval“, zoals die toen in de straten van Den Helder werd uitgevoerd. Onze rechtsstaat verdedigd door ME en marechaussee, met logistieke steun van de Koninklijke Marine.

Een goedgeplande semi-militaire operatie, waarin misleiding en overkill voorop stonden. De bevelhebbers zullen zich voor de toegepaste misleiding het tijdstip, de route ongetwijfeld op de borst hebben geklopt. Over het blijvend effect van zoiets zullen we het maar niet hebben, want welke actievoerder zal na op deze manier belazerd te zijn de tegenactie nog een keer zo openlijk plannen?

Een overkill van zeker meer dan duizend van uitstekende materialen, voertuigen en helikopters voorziene politiemensen tegen enkele honderden demonstranten, die geen communicatieapparatuur en snelle transportvoertuigen hadden, en die alleen maar het lichaam in konden zetten. De marechaussee die dan met sadistisch genoeg op vingers en in kruisen trapt, benen bijna breekt en haar uit hoofden trekt.